

LITURGIE 24 mei 2026, Eerste Pinksterdag, 10.00 uur Ichthuskerk

Welkomstwoord

Zingen (staande) : Opwekking 167 : 1 en 2

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten,
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren,
omdat Hij er over waakt.
En de Geest doorbreekt de grenzen,
die door mensen zijn gemaakt.

Moment van stilte (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen : Weerklank 192

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgedaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

Lezing over de Heilige Geest en ons dagelijks leven: Galaten 5: 16 t/m 26 (BGT)

Laat je leiden door de heilige Geest. Geef niet toe aan je eigen slechte verlangens. ¹⁷Want in je hart vechten die slechte verlangens en de heilige Geest met elkaar. De Geest wil niet dat je luistert naar je verlangens. En je verlangens willen niet dat je luistert naar de Geest. Je kunt dus niet zomaar doen wat je wilt. ¹⁸Maar als je luistert naar de Geest, dan leef je zoals God het wil. Dan heb je de wet dus niet nodig. Veel mensen laten zich leiden door hun slechte verlangens. Daardoor doen ze slechte dingen. Dat weten we allemaal. Ze gedragen zich slecht en hebben verboden seks. Ze vereren afgoden en gebruiken toverspreuken. Ze zijn jaloers op elkaar en denken alleen maar aan zichzelf. Ze vormen eigen groepen en zoeken ruzie. Ze worden snel kwaad en behandelen elkaar als vijanden. Ze drinken te veel, en op feesten laten ze zich helemaal gaan. En ze doen nog veel meer slechte dingen. Ik heb het jullie al eerder gezegd: Wie zulke dingen doet, zal niet in Gods nieuwe wereld komen. Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies wat de wet eigenlijk wil. ²⁴Als je bij Jezus Christus hoort, laat je je dus niet leiden door slechte verlangens. ²⁵⁻²⁶Wij hebben ons nieuwe leven aan de heilige Geest te danken. Laten we dus niet opscheppen over onszelf. Of elkaar jaloers maken door te zeggen hoe goed we zijn. Maar laten we leven zoals de Geest het wil.

Zingen: Psalm 119 : 3

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
 Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken!
 'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
 dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
 wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
 hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

Kindermoment

- Zingen: Een rivier vol van vrede <https://www.youtube.com/watch?v=4Pxq3ZQs7FUv>

Een rivier vol van vrede,)
 een rivier vol van vrede,) 2x
 een rivier vol van vrede.)
 in mijn hart.)

Een fontein vol van blijdschap,)
 een fontein vol van blijdschap,)2x
 een fontein vol van blijdschap,)
 in mijn hart.)

Ik heb lief als mijn Jezus,)
 ik heb lief als mijn Jezus,)2x
 ik heb lief als mijn Jezus,)
 in mijn hart.)

Een rivier vol van vrede,)
 een fontein vol van blijdschap,)2x
 ik heb lief als mijn Jezus)
 in mijn hart.)

- Gesprekje voor in de kerk

Zingen : Opwekking 334 : 1 en 2

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
 waar U bent zal de nacht verdwijnen.
 Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
 Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.
 Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
 Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.
 Zend Uw rivier, laat Uw heil
 heel de aard' vervullen.
 Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid.
 Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
 Door het bloed mag ik U toebehoren.
 Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
 Schijn in mij, schijn door mij. *Refrein*



Gebed

Lezing van de geschiedenis van het Pinksterfeest: Handelingen 2 : 1 t/m 10

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten.

Zingen: Weerklank 208

Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Schriftlezingen : Johannes 4 : 10 t/m 19

Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen Hem: Heere, U hebt geen emmer en de put is diep; waar hebt U dan het levende water vandaan? Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen Hem: Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoeft te komen om te putten. Jezus zei tegen haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen Hem: Heere, ik zie dat U een profeet bent.

Johannes 7 : 37 t/m 39

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Inzameling van de gaven

	1e collecte:	
	Diaconie	
2e collecte:		
Kerk		
3e collecte:		
Zending		

Zingen : Gezang 87

1. Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent' en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.
2. Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt uw ruisen, die 't verlangen
als een heilig lied doortrilt.
3. Komt, gij dorstigen, hier drinken
uit die milde heilfontein!
Laat uw ziel in 't stof niet zinken,
maar in haar gereinigd zijn.
Laat U door haar golven dragen
tot waar liefde nooit verkoelt,
waar de kust der aardse dagen
door Gods vreugde wordt omspoeld.

Preek : Bruisend water: Triple Action Plus

Zingen : Psalm 146 : 1 en 3

Prijs den HEER' met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof:
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij, die door den nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,
vestigt op den HEER', zijn God.

Dankgebed en voorbede



Extra collecte**Kinderen komen terug uit de kindernevendienst****Zingen (staande): gezang 93 : 1**

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'gen Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja
de Drieëen'ge in zijn troon!

Zegen