

Welkomstwoord

Zingen (staande) : Gezang 46 : 1, 3 en 7

Als ik in gedachten sta  
bij het kruis van Golgotha,  
als ik hoor wat Jezus sprak,  
voor zijn oog aan 't kruishout brak.

Hoor ik dan, hoe Jezus bad  
voor wie Hem gekruisigd had,  
'k weet dan: "Bij de Heiland is  
ook voor mij vergiffenis."

Op zijn kreet: "Het is volbracht,"  
antwoordt mijn aanbidding zacht:  
"Jezus, ook voor mij verwierft  
Gij verlossing, toen Gij stierft."

*Moment van stilte (staande)*

*Votum en groet (staande)*

Zingen : Psalm 73 : 13

Wien heb ik nevens U omhoog?  
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,  
op aarde nevens U toch lusten?  
Niets is er, waar ik in kan rusten.  
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart  
of bangen nood, mijn vlees en hart,  
zo zult Gij zijn voor mijn gemoed  
mijn rots, deel, mijn eeuwig goed.

*Gebed*

Schriftlezing : Johannes 19 : 23 t/m 30

Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst! Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Inzameling van de gaven

	1e collecte:	
	Diaconie	
	2e collecte:	
	Kerk	
	3e collecte:	
	plaatselijke voedselbank	

Zingen : Gezang 174 : 1, 2 en 3

Vaste rots van mijn behoud,  
als de zonde mij benauwt,  
laat mij steunen op uw trouw,  
laat mij rusten in uw schaûw,  
waar het bloed door u gestort,  
mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,  
niet het werk door mij volbracht,  
niet het offer dat ik breng,  
niet de tranen die ik pleng,  
schoon ik ganse nachten ween,  
kunnen redden, Gij alleen.

Zie, ik breng voor mijn behoud  
U geen wierook, mirr' of goud;  
moede kom ik, arm en naakt,  
tot de God, die zalig maakt,  
die de arme kleedt en voedt,  
die de zondaar leven doet.

**Tekstlezing : Johannes 19 : 30**

*Preek: Alles goed!*

Zingen : Gezang 153 : 1 en 3

God enkel licht,  
voor wiens gezicht  
niets zuiver wordt bevonden,  
ziet ons bevlekt,  
met schuld bedekt,  
misvormd door duizend zonden.

Heer, waar dan heen?  
Tot U alleen!  
Gij zult ons niet verstoten.  
Uw eigen Zoon  
heeft tot uw troon  
de weg ons weer ontsloten.

Lezing van een gedeelte van het Avondmaalsformulier

In dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus: doet dit tot mijn gedachtenis, mogen wij aan de tafel van het Heilig Avondmaal gedenken dat Jezus door de Vader in de wereld gezonden is, niet opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat Hij haar zou behouden. Hij, de goede herder, heeft zijn leven voor zijn schapen gesteld. Hij werd gebonden, opdat Hij ons zou ontbinden. Hij leed ontelbare smaadheden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij zouden worden vrijgesproken. Hij heeft de vloek van ons op zich geladen, opdat Hij ons met zijn zegen vervullen zou. Hij heeft zich aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst van de hel, met lichaam en ziel, toen Hij met luide stem riep: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. En ten slotte heeft Hij in zijn offerdood het nieuwe en eeuwige verbond der verzoening besloten, toe Hij zei: Het is volbracht.

Zingen : Gezang 153 : 4

Ja, amen, ja, op Golgotha  
stierf Hij voor onze zonden,  
en door zijn bloed wordt ons gemoed  
gereinigd van de zonden.

Viering van het Avondmaal

Zingen na de tafels: Gezang 34

1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,  
in deze zee verzinken mijn gedachten:  
o Liefde, die, om zondaars te bevrijden,  
zo zwaar woudt lijden!

2. 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,  
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,  
in onze plaats gemarteld en geslagen.  
de zonde dragen.
3. Ons hart bezwijkt, het beeft en doet ons deinzen,  
ontzagg'lijk kruis, als w'aan uw wond'ren peinzen:  
o Liefde, 'k zie en voel in uwe wonden  
de vloek der zonden.
4. Dit slaat mijn trots, al mijn verdienste neder,  
't verlaagt mij diep, maar o, 't verhoogt mij weder!  
't Meldt mij mijn heil, die van Gods tegenstander  
in vriend verander.
5. Mijn Heiland, laat uw Geest mij telkens leren,  
hoe 'k in geloof uw kruisdood moet vereren,  
om in mijn hart de liefdevlam t' ontsteken  
en aan te kweken.
6. Daar G' U voor mij hebt in de dood gegeven,  
hoe zou ik dan naar mijne wil nog leven?  
Zou 'k U, o Heer, die voor mijn schuld woudt lijden,  
mijn hart niet wijden?
7. Zou ik mijn kruis in kommervolle tijden,  
de zwaarste smart dan niet geduldig lijden,  
daar Gij uit liefde zo veel zware plagen  
voor ons woudt dragen!
8. Hoor 'k ooit uw kruis door wereldwijzen doemen,  
een ergeis of ene dwaasheid noemen,  
och, dat het mij, wie ooit er spot mee drijve,  
Gods wijsheid blijve.
9. Och, als ik, Heer, om mijne zonde beve,  
dat dan uw kruis mij weder ruste geve:  
dat kruis zij dan mijn vreed' en vreugde tevens,  
o God mijns levens!

Dankgebed en voorbede

Zingen (staande): Psalm 118 : 7a/14b

De HEER' is mij tot hulp en sterkte:

Hij is mijn lied, mijn psalmgezing.

Hij was het, die mijn heil bewerkte,

Dies loof ik Hem mijn leven lang.

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,

Want goed is d' Oppermajesteit:

Zijn goedheid gaat het al te boven;

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Zegen